

מבית
after school
קודם כל הילדים!

חוויות
ילדות

שרים בשפת הסימנים

תכנית המנגישה את שפת הסימנים כערך חברתי



בתי ספר כותבים עלינו:

"כאשר בחרתי בשיתוף הנהגת ההורים בתכנית זו כוונתי לתכנית ערכית, מקרבת שוברת סטיגמות. כיום יכולה להגיד שהתכנית בנויה מרבדים נוספים לא פחות חשובים למידה של מסרים ערכיים הטמונים במיטב השירים הישראליים לצד למידה והכרה של המלחינים והמשוררים הטובים בישראל ומפתחת בקרב הילדים כישורי חיים לקבלת השונה והאחר. עוד אציין את תרומתה של התכנית לאקלים הבית ספרי, בשיתוף מדריכי התכנית ומחנכות בית הספר הילדים הציגו שיר בשפת הסימנים בטקס חנוכה וכן מיזם חברתי " העבר את זה הלאה" לחודש פברואר יוצא מן הכלל בו התלמידים חשפו גם את ההורים בבית לשיר בשפת הסימנים..."

בברכה מוריה בן כנען שוהם
מנהלת בית ספר כלניות

"..התכנית חושפת את הילדים לשפה מופלאה - שפת הסימנים התכנית מנגישה לילדים את השפה כערך חברתי הילדים לומדים ערוץ תקשורתי נוסף ומחזקים את יכולת ההבעה ללא מילים. אנו רואים חשיבות רבה בשילוב התכנית במסגרות החינוכיות שלנו ומאמינים כי היא משפיעה באופן חיובי על הילדים. הילדים משתפים פעולה ומחכים מידי שבוע למפגש..."

בברכה, ד"ר סמדר כהן
מנהלת אגף חינוך
מועצה מקומית עומר

"בכל שיעור לומדים הילדים שיר חדש ונחשפים גם לערכים חברתיים, ליצרים ויצירות ישראליות התכנית מפתחת בקרב הילדים תחושת שייכות ומעורבות חברתית ומקדמת באופן משמעותי עקרונות חברתיים וקהילתיים בבית ספרנו. המדריכה המלמדת את התכנית בעלת גישה נהדרת לילדים מקצועית ונעימה מאוד ממליצה מאוד..."

בברכה קארין כהן
סגנית בית ספר יצחק נבון

רוצים את שפת הסימנים בבית הספר שלכם?
התקשרו אלינו 1700-501-100

havaiot.kids חפשו אותנו ב-f

התכנית מאושרת במאגר התוכניות של משרד החינוך

התכנית מיועדת לכתות א'-ו'



מה נפגוש בתכנית:

- שירים חדשים וקלאסיקות ידועות בעלי מסר חינוכי
- חיזוק יכולת ההבעה ללא מילים
- העשרת הידע בעקבות משוררים ומלחינים ידועים
- למידה של מושגים מתחום השירה
- התמצאות מרחבית והיכרות עם הגוף
- הקניית שפת הסימנים והצגת חילות השירים בשפת הסימנים
- הפעלות חברתיות, משחק ושירה

קצת עלינו

חוויות ילדות' מבית 'אפט-סקול', רשת הדרכות הילדים הגדולה בישראל, מעניקה לעשרות אלפי תלמידים מהגן ועד כיתה ו' למידה שהיא חוויה. החברה מתמחה בפיתוח תכניות העוסקות במגוון רחב של תחומי דעת ומותאמות לגילאים השונים. המפגשים מלווים בעזרי לימוד ועזרי הוראה ייחודיים המייצרים בקרב הילדים עניין וסקרנות ומאפשרים למידה משמעותית בדרך חווייתית. אנו פועלים בכל הארץ ונותנים מענה לאוכלוסיות ומגזרים שונים בחברה הישראלית.

התכנית שלנו: שרים בשפת הסימנים

התכנית מגשימה לילדים את שפת הסימנים כערך חברתי באמצעות שירים במהלך התוכנית נחשפים הילדים לשירים, משוררים וקלאסיקות מהתרבות הישראלית. הלמידה נעשית בדרך מיוחדת, וניתן דגש על המסרים הערכיים הטמונים בשירים. למידת השירים בשפת הסימנים מקנה לילדים ערוץ תקשורת נוסף, פיתוח הזדהות, רגש ואמפטיה לאחר. הילדים אוהבים את שפת הסימנים ומתחברים לתנועותיה שבה כמעין ריקוד.

בין השירים הנלמדים

אלוף העולם ביצוע: חנו בן ארי **מילים:** חנו בן ארי **לחן:** חנו בן ארי ונתן גושן
הדלת תהיה לי פתוחה ביצוע: להקת שלוה **מילים:** אמיר דדון וירון פרויבנסקי **לחן:** אמיר דדון
שרק תחיך ביצוע: יובל דיין **מילים:** שמעון דיין **לחן:** גלי כלפון
ציפור קטנה בלב ביצוע: יגאל בשן **מילים:** יוסי בנאי ויגאל בשן **לחן:** יגאל בשן
 ועוד...



הערכים שהילדים יקבלו הם:

- קבלת האחר - כל אדם הוא יחיד ומיוחד כולנו שונים כולנו שווים
- חיזוק המוטיבציה להצליח
- חיזוק היכולת לפרגן לחברים
- היכולת להוקיר תודה
- נתינה



